

EY NEBİYYİ ZİŞAN

VE

REHBERİ AHİR ZAMAN!

□□□□

“Gözler benzerin görmedi, çok özel donatıldın

Analar Senden güzeli, asla doğurmamıştır.

Sanki Sen tam dilediğin, şekilde yaratıldın

Ki Senden mükemmelini, Kudret yoğurmamıştır.

Her tür ayıptan kusurdan, pak temiz yaratıldın

Benim Nebim nefsi için, kızıp bağırmamıştır...”¹

□□□□

Seni metheden Kur'an'dır, övmek haddimi aşar

Senden bahseden sözlerim, kıymet kazanıp yaşar

Zatını rehber tutmayan, istikametten şaşar

Sen gibi Hakkın yoluna, kimse çağırmamıştır...

□□

Efendim gül yüzün görüp, iman nuruna eren

Biatına bağlı kalıp, davana gönül veren

Nefsü hevasından geçip, benliğin yere seren

Aşık-ı sadıklar hariç, yüzler ağarmamıştır...

□□□□

“Hulk-i azim” şerefidir, Zat-ı Bari aynası

“Zatıma mirat edindim”, hitabının manası

Karanlığı delen Yıldız, Enbiyanın rü'yası

Eteğine tutunanı, tufan savurmamıştır...

□□□□

Nolur affeyle Sultanım, kabahatim çok benim

Mahrum etme Senden gayrı, şefaatçim yok benim

Hep Senin muhabbetinle, vurgun kalbim tok benim

Sen gibi kimse yaramı, sarıp sağırmamıştır... ²

□□□□

1- Bu mısralar, Peygamber şairi Hassan Bin Sabitin, Efendimizin yüzüne karşı okuduğu ve Resulüllah'ın sükutuyla tasdik buyurduğu bir şiirin uygun tercümesidir.

2- Sağırmak: Öz Türkçede; sağaltmak, iyileştirmek anlamına gelmektedir.