

Bu Sistemi, Atatürk'ün Kurduğunu Sananlar Da;

AKP'yi Milli Görüş'ün Devamı Sananlar Da;

YA GERİ ZEKÂLIDIR VEYA SAHTEKÂRDIR!

Ülke sorunlarına ve devletimize yönelik oyunlara karşı duyarlı tavırlarını ve raporlarını dikkatle takip ve takdir ettiğimiz ve Dergimizde bu alıntılara sıkça yer verdiğimiz bir bilgi üretme ve sosyal denetleme kurumu olan SESAR'ın,

"AKP'yi Milli Görüş'ün devamı veya Fazilet, Refah ve Selamet'i, AKP'nin uzantısı görme veya bile bile böyle gösterme"; saplantısından bir türlü sıyrılamaması, aklımıza bazı şeyler getiriyor...

Bu "sapla samanı", hatta bazen "harmanla hamamı" karıştırma kolaycılığı, acaba;

□ Vatansaver ve hakperver aydınlara yakışmayan bir önyargı mıdır?

□ Yoksa, basit bir bilgi ve sezgi noksanlığı mıdır?

□ Veya, Milli Görüş'ü ve Adil Düzeni yanlış ve eksik tanımaktan yani cehaletten kaynaklanan bir kaygı mıdır?

□ Yahut, kasıtlı ve planlı bir iftira kampanyası mıdır?

□ Ya da; ülkenin temel sorunlarını, bunların asıl sebeplerini ve acı sonuçlarını artık anlamaya ve çözüm yolları ve kurtuluş kapıları aramaya başlayan insanlarımızı; Hazık Tabipten korkutmaya, akılcı ve kalıcı reçetelerden uzak tutmaya yönelik bir oyalama kumpası mıdır?

SESAR; "Havuzu Taşırmak Adına Tıkanan Bir Diğer Akar: YARGI" başlıklı raporunda:

Devletimize, egemenliğimize, ülke bütünlüğümüze, güvenliğimize ve geleceğimize kasteden küresel girişimlerin ve yerli işbirlikçilerin veya bilmeden bunlara figüranlık eden etiketlilerin, mevcut yaralarımızı sarıcı değil, daha da azdırıcı tavırlarını tespit ve tenkit ederken **-ki zaten genellikle hep sorunları tespit ve tenkit etmekle yetiniyor, ciddi ve gerçekçi çözüm ve çarelerini, ilmi ve gerekli projelerini bir türlü ortaya koymuyor-** ve hiç gereği yokken,

"... Türk siyasi arenasında 'propaganda aracı' haline getirilmiş bir başka sözü anımsattı mı? Neticede, AKP'nin tarihi uzantıları olan Milli Selamet ile Refah Partisi dönemlerinde ağızlara sakız edilen "Fırat kıyısında bir kuzuyu kurt kapsa, hesabını Ömer'den sorarlar" nakaratı; bugünkü iktidar tarafından, koltuktan uzak olduğu yıllarda düstur edinilmiş süsü verilen hayli stratejik bir anlayıştır. Yani; kaybetmişleri ve geniş seçmen nüfusuna sahip varoşları "avlamak" için kullanılan bu kuzu-kurt martavalı, artık bir safra haline getirilmiştir."□

Şeklindeki tek bir paragraf içinde: beş tane yalan, yanlış ve yakışsız iddia ortaya atılmaktadır.

1-AKP: MSP veya Refah'ın devamıdır veya onlar, AKP'nin tarihi uzantısıdır, iddiası yanlıştır. Çünkü Milli Görüş'ün partilerini kapatan, ihtilaller yapan, yasaklar koyan güçlerin AKP'yi niye iktidara taşıdıklarının cevabı açıktır.

2-**"Fırat kıyısında bir kuzuyu kurt kapsa, hesabını Ömer'den sorarlar"**; sözleri, Hz. Ömer'in bir vecizesidir. Milli Şairimiz Mehmet Akif bunu şiirlerinde sıkça işlemiştir. Çok farklı partiler ve siyasiler bunu yeri geldikçe tekrar etmiştir. Bu söz, ne Selamet ne de Refah veya Saadet döneminde parti sloganı haline asla getirilmemiştir. Ama Milli Görüşçülerden de bu sözü zaman zaman hatırlatanlar elbette çıkmıştır.

3-Hz. Ömer'in adaleti ve asaletini, O'nun yüksek sorumluluk bilincini **"kuzu kurt martavalı artık safra haline gelmiştir"**; diyerek hafife almak ve hakarete kalkışmak; şayet Milli Görüş'e ve O'nun en önemli dayanağı olan İslam düşüncesine duyulan ve bu bahaneyle kusulan bir kin ve nefretin ifadesi değilse, en azından teessüf edilecek bir edep noksanlığıdır.

4-Buna benzer sözleri Mahmut Esat Bozkurt söylerse mübarek, başkaları söylerse **"engerek"** mi olmaktadır?

5-**"Kaybetmişler ve geniş seçmen nüfusuna sahip varoşları avlamak..."** diye küçümsediğiniz **"varoş"**lar, yoksa milletten sayılmamakta mıdır?

Bu sistem tarafından sefil, gafil ve cahil bırakılan ama Milli ve manevi duyarlılıkları, sosyetenin ve seçkin süprüntülerden ve kendilerini toplumun efendileri zannedenlerden hala çok yüksek bulunan insanlarımızı, **"avlanıp oyları alınacak ve aldatılacak sürüler"** gibi göstermekten utanmalıdır.

Hem artık: **"Türkiye'yi ayakta tutan iskelet"**; saydığınız şu **"Rejim"**;i açıkça tanımlamanız lazımdır.

Rejim diye; Kurtuluş Savaşı'nı yapan ve Cumhuriyet'i kuran, Kuvayı Milliyeci görüşün ve O'nun şahsi manevisi olan Atatürk'ün: fikren ve fiilen saf dışı edilerek, sadece bir vitrin markası ve istismar aracı olarak bırakılıp, yerine İnönü cuntasının ve Menderes acentasının masonları eliyle yerleştirilen bu mevcut sistemi kastedip sahipleniyorsanız, o zaman, ülkemiz ve milletimiz adına bütün üzüntüleriniz ve endişeleriniz, yapmacıktır!

Çünkü; bugünkü ekonomik, siyasi ve ahlaki sorunlarımızın tamamı zaten, malum ve mel'un çevrelerce bize hile ile hatta cebren dayatılan bu bozuk sistemden kaynaklanmaktadır.

AKP'de işte bu sistemin bir devamıdır.

Ya hu, el insaf!

Milli Görüş; D-8'ci, AKP ise AB'ci ve ABD'cidir.

Milli Görüş; faizsiz Adil Düzen'ci, bunlar IMF'cidir.

Milli Görüş; Havuz Sistemci, Denk Bütçeci, AKP Rantiyecidir.

Milli Görüş; Milli ve yerli kalkınmacı, Ağır Sanayici, bunlar özelleştirmeci ve tasfiyecidir.

Milli Görüş; önce ahlak ve maneviyatçı, AKP İlimli İslamcı ve şahsi menfaatçidir.

Milli Görüş'e iftira atanlar, partilerini kapatanlar, bunları iktidara taşıyor.

Milli Görüş'e köstek olanlar, AKP'ye destek veriyor!

Erbakan'a mezar kazanlar, Erdoğan'a madalya takıyor!

Erbakan'ı baş belası görenler, Erdoğan'ı başbakan yapıyor!

Bütün bu gerçeklere rağmen, hala AKP'nin acısını Erbakan'dan çıkarmaya çalışanların ki, ya ahmaklıktır veya canbazlıktır...

Bu arada "devlet"le "rejim" i karıştırmak ve aynılaştırmak ta yanlıştır ve rejimin rantını yiyenlerin başvurduğu bir hilekârlıktır.

Üstelik iz'an ve vicdan ehli: "kutsal devlet" ten değil, "sosyal devlet" ten yanadır.

Millet, devlet ve rejim için değil, rejim ve devlet millet için vardır.

Yani; rejim araç, Millet amaçtır. Ülkenin birlik ve bağımsızlığı, Milletin refah ve rahatı ve devletin bekası için bir araç konumundaki rejimi, amaç ve anaç yerine koymak, sistemi tiranlaştırmak ve tanrılaştırmaktır.