

Çocukluk Dönemi

28 Mayıs 1991 tarihinde Uzun ailesinin 4. çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Halit Uzun Milli Görüş'ün sadık ve samimi bir gayretlisiydi. Okumayı öğrendiği günden itibaren kitap okumaktan vazgeçmemiş ve ortaokulu bitirdiğinde okulunun kütüphanesindeki bütün kitapları bitirmişti. Henüz ilkokulda iken babasının işyerinde çalışmaya başlamış üniversitede okuyan abisinin masraflarının karşılanmasında küçük kardeşi Mehmet Akif ile birlikte önemli katkıları olmuştu. Bu sırada ilk ve orta öğretimini Sultanbeyli Merkez ilköğretim okulunda tamamlamış ve Anadolu İmam Hatip Lisesini kazanmıştır.

Lise Süreci

İmam hatip lisesine kayıt yaptırdıktan sonra Anadolu Gençlik Derneğinde görev almaya başladı. Kısa sürede AGD okul başkanı olan Fethullah okul içerisinde öğrenci temsilcisi seçimleri dâhil pek çok konuda yönlendirici oldu. Daha sonra AGD okul başkanlığını bırakıp okul içerisinde öğrenci ve öğretmenlere yönelik olarak siyer temalı "Ahsen Saati" adı altında haftalık programlar icra etti. Yaptığı programlar öğrenciler arasında revaçta olduğu kadar öğretmenler arasında da yüksek ilgi görmekteydi. Bir yandan öğrenimine ve okuldaki sosyal faaliyetlerine devam eden Fethullah diğer taraftan Milli Görüş teşkilatlarında aktif olarak tebliğ amaçlı çalışmalarda görev almış ve seçim çalışmalarında arkadaşlarını da organize ederek cihad niyetiyle gece gündüz demeden çaba sarf etmişti. Hatta gece yarısına kadar sokak sokak dolaşır, afişler asar gündüzleri heyetlerle birlikte esnafları ziyarete giderdi. Lise son sınıfa geldiğinde babasının yanında çalışmaya devam ettiği için dershaneye gidemedi ancak ÖSS sınavında Sultanbeyli Anadolu İHL birincisi oldu ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girdi.

Üniversite Serüveni

Üniversitenin ilk senesinde her zaman olduğu gibi arkadaş çevresinde kendini kabullendirmiş ve sevdirmişti. İki sene süren üniversite hayatı boyunca yeme içme konusunda kendine pek dikkat edemedi ve zayıf düştü. İkinci senesinin sonuna doğru babasının kalp rahatsızlığından dolayı

okulunu terk ederek İstanbul'a gelmiş ve babasının ticari işlerini yüklenmişti.

Hastalığı ve teslimiyeti

İstanbul'a döndükten 3-4 ay sonra lösemi hastası olduğunu öğrendi. 4 aylık kemoterapi sürecinden sonra abisinden kendisine ilik nakli gerçekleşti. 6 ay boyunca normal hayatına dönmeye çalışan Fethullah 28 Ağustos 2013 günü gittiği kontrolde hastalığının tekrar ettiğini öğrendi. Yeniden hastaneye yatan Fethullah için 1 kür kemoterapi görerek tekrar ilik nakline karar verildi. Uygulanan kemoterapinin ilaç aşaması bittiği gün mide kanaması geçirdi. 20 gün boyunca devam eden ağır ağrılar Fethullah'ın durumunu daha ağır hale getirmişti. 25 Ekim Cuma gece saat 02:00'de Fethullah'ın yoğun bakıma alınmasına karar verildi. Nefesi iyice daralan Fethullah Cuma sabah 07:30'da solunum cihazına bağlandı. Gittikçe ateşi yükselen Fethullah 42 dereceye kadar çıkan yüksek ateş sebebiyle iyice fenalaştı ve Cuma selası ile Cuma ezanı arasında Rahmeti Rahmana erişti.

Rahmetli Fethullah'ın kardeşi Mehmet Akif Uzun'un rüyası (Vefatının 3. günü)

Rüyamda Veysel ağabeyimle evimizin salonunda bulunurken Fethullah içeri girdi ve oturdu. Hayatta iken arkadaş gibi büyüdüğümüzden dolayı kendisine ismiyle hitap ederdim. Vefat ettiğinin farkında olarak **“Fethullah nasılsın rahat mısın?”** diye sordum; **“Çok rahatım bir sıkıntım yok”** diye

cevap verdi. Ben tekrar çekinerek **“Fethullah sen öldün biliyorsun değil mi?”**

deyince:

“Evet Mehmet biliyorum”

dedi. Ardından yine “Fethullah babam çok üzülüyor, ağlıyor, sana bir zararı oluyor mu” diye sordum bana dediği şuydu;

“Babama söyle ağlamasın, o ağlayınca bana burada saçma sapan şeyler yapıyorlar, ağlamasın”

dedi. Hayatında kendisine yaklaştırmazdı, duyduğum hasretten olsa gerek Fethullah seni öpebilir miyim?” dedim “evet öp” dedi sağ yanağından öptüm ve uyandım. Uyandığımda sağ tarafıma yatıyordum ve sabah namazına yaklaşık yarım saat vardı.

Annesinin Rüyası (Vefatının ikinci ve üçüncü günü aynı rüyayı görmüştür)

Yazar Yakup GÖZÜBÜYÜK
29 Kasım 2013

Annem rüyasında oturmuş vaziyette iken, Fethullah'ı arkasında yatıyor olarak görüyor. Annemin elinde mavi bir kurdele üzerinde beyaz yazılar olduğunu görüyor, ama yazılar seçilmiyor. Gaipten bir ses gelerek şöyle diyor **“Kurbanlık koç gibi süslemişler!”** ve ardından uyanıyor.

Yakup Gözübüyük'ün rüyası (Vefatının 7. Günü (Cuma) 01 Kasım 2013)

Rüyamda bir caminin içindeyiz, Milli Çözüm ekibinden Veysel Uzun'un kardeşi Fethullah Uzun kardeşimizin cenaze merasimi varmış. Caminin tam ortasında cam bir fanusun içerisine Efendimiz Aleyhisselatüvesselam'ın eşyaları kutsal emanetleriyle birlikte Fethullah kardeşimizi de koyup sergiledikten sonra Fethullah kardeşimizi çıkartıp kefenlemek üzere yarı kapalı bir bölgeye götürdüler ve Allahualem (yanlış hatırlamıyorsam) o kutsal emanetler hediye olarak dağıtıldı. O sırada hemen arkada Fethullah kardeşimizi kefene sarılmış bir şekilde gördüm ve başında Veysel kardeşimiz, ailesi ve Milli Çözüm ekibinden benle birlikte birkaç kişi daha vardı. Veysel kardeşimiz; kardeşi Fethullah'ın kefenlenmiş bedeninin başında ve babası Halit Uzun amcanın ise; sağ tarafımda ağıt yakmaya başladıklarını gördüm. Veysel kardeşimiz Fethullah kardeşimizin kefeninin baş tarafını açınca, **Fethullah kardeşimiz yerinin çok rahat olduğunu ve ailesinin feryatlarından ve yas tutmasından rahatsız olduğunu** belli edencesine yüzünü ekşiterek sağ yanına doğru dönüyor kimse anlamadan. O an fark ediyorum ve elimi Fethullah kardeşimizin yüzüne dokunduruyorum ve yüzünün sıcak olduğunu hissedince içime doğduğu üzere;
“Müjde hepimize! Fethullah şehit olmuştur”
diye haykırıyor ve uyanıyorum.

Evet, çocukluk ve ergenlik yılları ibadet, istikamet ve hizmet üzerinde geçen ve genç yaşta Hadislerin müjdesiyle “amansız bir iç hastalığı nedeniyle hükmen şehit mertebesine” erişen ve inşallah ailesine ve sevdiklerine şefaathetme yetkisi verilen Fethullah Uzun kardeşimize tekrar rahmet, mağfiret ve cennet diliyor, değerli ve kederli ailesine sabır ve afiyet niyaz ediyoruz.